

Beretning for år 2019.

I 2019 har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder, deri deltager også suppleanterne. Udover det, kan vi berette om et særdeles aktivt år, med mange arrangementer. Pr. 31.12 2019 har Lokalforeningen **86 medlemmer** og et institutionsmedlem (Biblioteket). I 2019 har vi atter en gang haft glæde af det gode samarbejde med Gangforeningen Krudtuglerne fra Frederiksværk. Denne gang med en fælles bustur til Røsnæs og Kalundborg.

Halsnæs Kulturelt Samråd. I 2019 har vi ikke modtaget økonomisk støtte derfra, og det må med beklagelse noteres, at det på grund af den stramme økonomi i kommunen, er blevet særdeles svært at opnå støtte til kulturelle arrangementer.

Deres rådighedsbeløb er mere end halveret på de seneste 2 – 3 år.

Hundested KINO. Her er vi ved at komme ind i en rutine, at vise en film med nordisk baggrund ca. hver halve år. Både KINO og vi har været særdeles glade for de gode besøgstal, vi har oplevet ved de foreløbig 3 første forestillinger.

Og en nærmere beskrivelse af **arrangementerne i 2019, som følger.**

Lørdag den 12./1. Årets første arrangement var vores traditionsrige sejltur på færgen AURORA. Det var 23. gang sammen med vore gode venner fra Norden Båstad.

Vi var kun 14 deltagere 8 svenskere og 6 danskere, så det var vel det mindste antal, vi har deltaget med.

Til gengæld kunne vi sidde alle ved samme bord, så vi havde god lejlighed til at få luftet vores svenske gloser, og havde som sædvanlig en hyggelig eftermiddag samt en god weekend-lunch.

Torsdag den 14. marts - Filmen Babettes Gæstebud.

I samarbejdet med Hundested KINO blev vist den flotte filmatisering af Karen Blixens bog Babettes gæstebud. Optagelserne fra 1981, viste et væld af vore kendte skuespillere tidligt i deres karrierer. 30 tilskuere overværede den flotte og meget autentisk optagne film. Efter forestillingen gav Sven Wichman, som var scenograf på filmoptagelserne, en god uddybning af forholdene omkring filmens tilblivelse og de økonomiske aspekter i, at filmen blev realiseret.

Søndag den 24. marts - Generalforsamling i Frederiksværk Bibliotek.

Mødestedet – Kulturkælderen på Biblioteket og det var lidt af en nødlanding, vi havde en aftale om Krudthuset, men få dage før datoen, måtte de erkende, at de ikke kunne nå at blive færdige, så vi var meget taknemmelig for Bibliotekets hjælp.

I alt 19 medlemmer mødte op, og John Larsen blev foreslået og valgt som dirigent.

Vi startede med at holde ét minuts stilhed, for de som er gået bort i årets løb.

2 bestyrelsesmedlemmer var på valg, det var Erik Melbye og Erik Grib, som begge blev genvalgt. Som suppleant blev Dorrit Krogh genvalgt.

Revisorer- genvalg til Tove Dinesen og Inga Hoe

Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe / te samt et stykke kage,

Her havde vi fornøjelsen, at Landsforeningens Generalsekretær Peter Jon Larsen mødte op, og på en veloplagt og smittende måde berettede om Foreningen NORDENS første 100 år. Arrangementer, der skal afholdes i årets løb i anledning af jubilæet, og planer for foreningens kommende år.

Til slut afholdt Erik Grib og Erik Andersen først det obligatoriske amerikanske lotteri, og derefter Erik Grib en quiz konkurrence om vores "nordiske viden", til stor morskab.

Torsdag den 2. maj – 100 års jubilæum i GUBBEN, Hundested.

Med underholdning af det gode orkester Paraplyens Musikanter fra Frederiksværk, afholdt vi en festlig, lokal markering af Foreningen NORDENS 100 års jubilæum. Jubilæumsdatoen var i virkeligheden 15. april, men de forskellige lokalafdelinger valgte at festligholde jubilæet på andre datoer.

Vi havde den store fornøjelse, at borgmester Steffen Jensen kom og deltog, med en flot tillykke-tale, hvor han berettede om sine egne barndoms erindringer med venskabsby udvekslinger, samt skar den flotte jubilæums-lagkage for.

Til lejligheden havde vi fået lavet et lille sanghæfte med nordiske sange, så med god opbakning af Musikanterne, blev der sunget godt igennem.

Desuden var vi også meget glade for den gode presseomtale af både 100-årsjubilæet samt dagens arrangement, godt omtalt både i Ugeavisen samt i Frederiksborgeren.

Lørdag den 25. maj. Bustur til Røsnæs og Kalundborg.

48 personer var med på vores tur sammen med Krudtuglerne, det var denne gang først til Røsnæs, hvor vi så fyret med udstilling i fyrtårnet samt den flotte udsigt fra toppen.

Derefter på besøg i Kalundborg, først med nogle stykker smørrebrød i den gamle kælder under Bistro Bispegården. Senere besøg i den 5-tårnede kirke,

og rundtur i den gamle "Høje By", igen under kyndig guidning af Erik Grib.

Derefter var der forskellige valg, nogle valgte de spændende udstillinger i Kalundborg Museum – Lindegården, andre en kop kaffe og en gåtur i gågaden i det gode vejr. Og kl. 16 gik det hjem op over Odsherred og Rørvig.

Onsdag den 11. september – Helsingørtur sammen med Båstad.

27 deltagere havde en spændende og oplevelsesrig dag, hvor vi først besøgte de 2 nabobygninger Karmeliter-klostret og Sct. Mariækirke med kyndig guidning.

Efter god tid til at nyde frokosten i Kulturværftets Cafe, med snak og flot udsigt over havnen, gik turen til den gamle Skibsklarerergård, hvor vi først fik en god forklaring om skibsklareringen i forbindelse med afregning af Øresunds-tolden.

Derefter en god rundvisning i den spændende "skæve" bygning og endelig en afsluttende kop kaffe med wienerbrød i deres spændende forsamlingsstue.

Torsdag den 9. oktober – Filmen "Ved vejen" i Hundested KINO.

49 tilskuere kom og nød filmatiseringen af Herman Bangs roman Ved Vejen.

Lørdag den 18. oktober – På hjul gennem norden.

Hundesteds tidligere borgmester Hans Schwennesen berettede med flotte billeder om sin og fru Kirstens tur i autocamper, med mange stop op gennem Norge, en del af turen med bådforbindelsen Hurtigruten. Efter et par overnatninger på campingpladsen ved Nordkap gik hjemturen ned gennem Finland, med færgen til Stockholm, og resten ned gennem Sverige. En nordisk odysse.

Mandag den 11. november - Skumringstime på Frederiksværk Bibliotek.

I samarbejdet med Biblioteket blev arrangementet holdt i Kulturkælderen.

Årets tema var **Fest i Norden**, og stykket, der skulle læses op, var fra **Karen Blixens bog "Babettes gæstebud"**. Igen havde vi fornøjelsen, at forfatteren Hans Hansen læste op på sin sædvanlige, indsigtfulde måde og både fortalte bredt om Karen Blixens forfatterskab og fortolkede og oplæse det valgte afsnit.

Og musikledsagelsen til vore nordiske sange før og efter oplæsningen blev igen godt leveret af Frank Radich Nielsen på sin violin.

Kun 13 deltagere nød det gode arrangement, og med et glas vin til stemmebåndet.