

Foreningen NORDEN Halsnæs

Beretning for år 2018.

I 2018 har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder, deri deltager også suppleanterne, så de er medbestemmende om beslutningerne, der træffes.

Og herudover mødes bestyrelsen jo også i forbindelse med arrangementerne, hvor vi deler opgaverne og de praktiske løsninger af dem.

Per 31. december 2018 har foreningen 88 medlemmer og et institutionsmedlem.

I 2018 har vi igen haft glæde af det gode samarbejde med Gangforeningen **Krudtuglerne** fra Frederiksværk. Det var med en fælles bustur til øen Hven.

Halsnæs Kulturelt Samråd. Har vi også et godt samarbejde med, og vi møder også gerne op og deltager i deres repræsentantskabsmøder.

I 2018 har vi dog ikke modtaget økonomisk støtte, og det må med beklagelse noteres, at på grund af kommunens stramme økonomi, hvor Kulturelt Samråds rådighedsbeløb er reduceret til det halve, må det nok forudses, at økonomisk støtte til kulturelle arrangementer fremover vil blive svære at opnå.

Arrangementer i 2018.

Vi kan berette om et godt og aktivt år, med samarbejde til flere sider.

Fredag den 12./1. Årets første arrangement var vores traditionsrige sejltur på færgen AURORA. Det var 22. gang sammen med vore gode venner fra Norden Båstad.

Vi var **23** deltagere **12** svenskere og **11** danskere, så det var en nationalt lige deling. Og da vi så til, at svenskerne sad ved den ene side af bordene, og vi på den anden, gav det os god lejlighed til at få luftet vores svenske gloser, og vi fik en hyggelig eftermiddag samt en god lunch.

Søndag den 4. marts Generalforsamling i GUBBEN, Hundested.

I alt **28 medlemmer** mødte op. John Larsen foreslået og valgt som dirigent.

Vi startede med at holde ét minuts stilhed, for de der er gået bort i årets løb.

4 bestyrelsesmedlemmer var på genvalg, Hans Sørensen, Vibeke Mortensen, Per Jørgensen og Henrik Albæk blev alle valgt.

Revisor- genvalg til Tove Dinesen og Inga Hoe.

Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe / te samt et stykke kage, og her havde vi fornøjelsen, at **Per Makwarth** kom og fortalte om det arbejde, der er i gang, for at erhverve Knud Rasmussens sidste ekspeditionsskib **KIVIOQ**, for at lade det ligge i Hundested Havn, og om undersøgelsen af muligheder for at beskæftige skibet ved en tilværelse her.

Til slut **afholdt Erik Grib** så først det obligatoriske **amerikanske lotteri**, og derefter en **quiz konkurrence om vores "nordiske viden"**, til stor morskab.

Mandag den 23. april - Kredsarrangement.

Et samarbejde i Nordsjællandskredsen havde inviteret skuespilleren (og pianisten) **Anders Ahnfelt-Rønne** til at spille sin velanmeldte soloforestilling **Babettes gæstebud** efter **Karen Blixens** humoristiske novelle.

Det foregik i **Rebecca Salen på Jægerspris Slot**, og der var fuldt hus med **75 tilskuere**,- 9 fra Halsnæs- som oplevede en meget munter forestilling, set ud fra General Löwenhielms betragtninger og bemærkninger.

Lørdag den 8. juni – Bustur til Hven.

I det flerårige, gode med samarbejde med Krudtuglerne blev der arrangeret en bustur til Hven. Vi var **53 deltagere**, og skulle sejle fra Landskrona kl. 10.

Trods de bestilte pladser, stod vi ca. 100 tilbage på kajen, da færgen sejlede. Den faste færge med plads til 400 passagerer lå med maskinproblemer, i stedet var indsat en mindre færge med plads til 250 passagerer. Efter 20 minutter dukkede der en lille passagerfærge op med plads til ca. 70 af de ventende. Heldigvis kom en god del af de ventende "Ugler" med den, det var godt, for de skulle jo over til øen for at vandre nogle kilometer.

Men de fleste af os Norden-folk stod stadig tilbage på kajen i bagende sol.

Efter en del højlydte spørgsmål til de stakkels færgefolk på kajen, dukkede de pludselig op med et par kasser kolde mineralvand, det forbedrede jo stemningen lidt, og kl. 11.15 var den lille båd tilbage, og så gik det rask af sted mod Hven.

Som en slags erstatning for ventetiden blev der indsat en bus i forlængelse af ankomsten, som hurtigt kørte os ca. 30 forsinkede norden-folk, op til ø-centrene.

Hjemturen – afgang kl. 15 fra Hven, den gik helt efter planen, vi kom om bord før alle andre.

Lørdag den 1. september – I snaphanernes spor.

På **P-pladsen ved Margretetorps Gästgivergård** syd for Hallandsåsen mødtes vi kl. 10.30 med vore gode venner fra Norden Båstad. **9 danske og 27 svenske**. Her blev vi budt velkommen med kaffe og kanelbuller, det var rigtigt Sverige.

Efter mange velkomsthilsener overtog **guiderne Marianne og Carl-Olof** ordet.

De fortalte først Margretetorps historie, med de mange kunstnere og skribenter, der gennem tiderne har boet på gästgivergården.

Derefter kørte vi i egne biler ad den gamle Postiljonsvägen over Hallandsåsen, med flere stop undervejs, hvor guiderne iført klædninger, der passede til historien, fortalte både om dronning Kristinas vej til Rom, efter hun havde frasagt sig den svenske krone, samt om snaphanetræfninger mod de svenske tropper.

Efter en frokost i golfklubben Østre Krarup, blev vi danske gæster på vejen hjem inviteret til eftermiddagskaffe og diverse gode kager hos **formanden Bernt Berntsson og fru Ulla i Grevie**.

Torsdag 11. oktober – Filmen Barbara i Hundested KINO.

I samarbejde med den genåbnede KINO, startede vi et forsøg, hvor vi vil sætte fokus på en film, som er afledt af en bog i nordisk perspektiv.

Som en begyndelse valgte vi filmen **Barbara**, baseret på en bog af den færøske forfatter **Jørgen-Frantz Jacobsen**.

Vi oplyste samtidig de forskellige læsekredse om forsøget, så de kunne læse op på den aktuelle bog og bagefter komme hen at se filmen.

Og med **73 tilskuere** til filmen, vil vi sige, at det var en god start. Så god at vi for nylig, den 14. marts gentog forsøget, nu med filmen Babettes Gæstebud.

Mandag den 12. november - Skumringstime på Hundested Bibliotek.

I samarbejde med Biblioteket holdt vi arrangementet i gamle byrådssal.

Temaet i 2018 var **Helte i Norden**, og stykket, der skulle læses, var fra bogen "**Islandske konger**" af **Einar Már Gudmundsson**.

Igen havde vi fornøjelsen, at få forfatteren **Hans Hansen** til at fortolke og oplæse et stykke af historien om slægten Knudsen fra et lille fiskerleje Tangavik på Island.

Det gjorde han på sin sædvanlige suveræne måde, hvor han både var rundt at fortælle om begrebet helte, og helte i andre sammenhæng, samt naturligvis bogens historie om slægten Knudsen.

Og musikledsagelsen til vore nordiske sange før og efter oplæsningen blev igen godt leveret af **Frank Radich Nielsen** på sin violin.

43 deltagere nød arrangementet med et glas vin til stemmebåndene.

