

Foreningen NORDEN Halsnæs

Beretning for året 2020.

Her i starten af 2021 er vi jo endnu ikke kommet over coronapandemien, og det er på flere måder trist. For Lokalforeningen er det et dobbelt jubilæumsår, både for Frederiksværk, som den 23. februar kan fejre 75 års jubilæum for start af Foreningen Norden Frederiksværk Hundested, og for Hundested, som den 12. januar kan se tilbage på 50 års venskabsby-samarbejde med Båstad.

Og det ville jo have været en oplagt anledning til at lave et arrangement for at markere de runde dage. Men jubilæet vil ikke blive glemt, når vi kommer tilbage til nogenlunde normale tider, tager vi det op.

Når vi kigger lidt i vores ældste, gamle protokol, kan vi se, at der lørdag den 23. februar på Hotel Frederiksværk blev afholdt et møde med medlemmer fra "Det frie Nord" Frederiksværk afdeling og Foreningen Norden Frederiksværk.

Formanden for "Det Frie Nord", forretningsfører C. Frederiksen aflagde beretning for denne afdelings virksomhed, og gav en oversigt over arbejdet og sammenslutningen af de 2 afdelinger, under Hovedforeningen Norden, som er en kendsgerning

Det frie Nord var stiftet lige før 2. verdenskrig med afdelinger over hele landet, og med det formål: At styrke det danske folks ansvarsbevidsthed af et nordisk folk ved at fremme værneviljen og ved ud fra erkendelsen af et nordisk skæbnefællesskab at arbejde for det stærkest mulige samvirke mellem Nordens folk og lande.

Efter krigens afslutning var formålet med "Det frie Nord" overstået, så i løbet af 1946 blev det på landsplan sammenlagt med Foreningen Norden, som da havde eksisteret siden 1919. Langt hovedparten af Det frie Nord's medlemmer meldte sig derefter ind i Foreningen Norden. 23. februar 1946 blev derfra anset som afdelingens fødselsdag og Direktør S. Ringsted fra Stålvalseværket blev valgt som den første formand.

Foreningen fik ret hurtigt startet venskabsbykontakt med Odda på den norske vestkyst og Avesta i Midtsverige, begge byer matchede Frederiksværk erhvervsmæssigt, da var vigtige metalindustribyer.

En af Foreningen Nordens mærkesager er etablering af venskabsbyer, og allerede under den stiftende generalforsamling blev der efter henstilling fra Hovedforeningen fremsat forslag om "samgang med en broderforening" i Sverige eller Norge.

Så efter kort tid blev der formidlet venskabsbykontakt til byen Odda på den Norske vestkyst, samt byen Avesta i Sverige nordvest for Stockholm. Og der kom, trods de lange afstande, en omfattende udveksling af især skolebørn, allerede i 1946 kom 16 Odda-børn til Frederiksværk med privat indkvartering, og året efter var 18 Frederiksværk-børn på genvisit i Odda.

Denne udveksling af børn med Odda fandt sted hvert år indtil starten af 1970-erne. Odda-børnene kom til Frederiksværk omkring den 20. juni og 14 dage senere fulgte Frederiksværk børnene dem hjem til et 2 ugers ophold i Odda. Lignende udvekslinger foregik mellem Avesta og Frederiksværk. Hvert udvekslingshold var på 25 – 36 børn + 2 – 3 rejseledere.

Disse venskabsbyudvekslinger, som i et vist omfang også omfattede sportsforeninger, og andre foreninger havde et stort omfang i 50erne og 60erne, men aftog derefter og sluttede i starten af 70erne, hvor familierne da blev mere indstillet på selv at køre på ferie, og så ofte sydpå. Det var også tidspunktet, hvor samarbejdet med Avesta ophørte.

Til gengæld havde Hundested da skabt kontakt til venskabsbyen Båstad i Sverige, som blev formelt underskrevet ved en sammenkomst på Rådhuset i Hundested den 12. januar 1971. Det er grunden til at datoen 12. januar markeres ved de årlige sammenkomster med Båstad på H.-H. færgen, og som i 2021 kunne have markeret 50 års dagen for dette venskabsby-samarbejde.

Arrangementer i året 2020.

Året 2020 har særlig grad været kendetegnet ved en coronapandemi, som med afledte restriktioner bl.a. forsamlingsforbud, i lange perioder har lukket al social aktivitet ned.

I Halsnæs afdelingen var vi dog til en start meget forskånede, idet vi både fik afholdt vores venskabsby komsammen den 12. januar på "Sundet", og nåede at holde generalforsamling den 7. marts, inden sundhedsmyndighederne dikterede den første nedlukning pr. 11. marts.

Vi skulle i samarbejde med Hundested KINO have vist Pelle Erobreren torsdag den 17. marts, men den måtte selvkært aflyses, udsættes da biograferne også var blandt de lukkede forsamlingssteder.

Derimod håbede vi langt hen ad vejen på, at busturen til Hallandsåsen i samarbejde med Krudtuglerne lørdag den 23. maj kunne gennemføres.

Vi vil hævde, at vi her var i nogenlunde "god tro", for myndighederne talte om genåbning både slutningen af april, og dernæst 7. maj, så en tur 23. maj måtte kunne gennemføres.

I Sverige var der ingen problemer, her havde man også et anderledes syn på pandemien, desværre, skulle det senere vise sig. - men alle besøgs-mål, vi havde sigtet imod derovre, var åbne.

Til sidst måtte erkende coronaens varighed og bide i "det sure æble" og efter aftale med Krudtuglerne udsætte turen til lørdag den 12. september. Der var meget stilstand i smittetallet hen over sommeren, så vi håbede på det bedste.

Ifølge busvognmanden ADRIAN, kunne vi vistnok have kørt turen, der var stadig åbent i Sverige, men det ville så havde været iført mundbind, både i bussen og om bord på færgen, og det ville vi ikke byde deltagerne.

I bagklogskabens meget klare lys, har denne epidemi været af et omfang, som vi vel ikke havde regnet med, og i dispositionerne omkring arrangementerne, har vi lagt meget vægt på, at de ikke skulle medføre, at nogle af deltagerne blev smittede.

Den udsatte biografforestilling fra foråret Pelle Erobreren blev vist torsdag den 8. oktober, Hundested Kino havde i lighed med andre biografer så småt åbnet igen med afstand og tilskuerbegrænsninger. Og vi så en flot og bevægende film, desværre med lidt få tilskuere.

Også Skumringstimen mandag den 9. november var vi tæt på at afholde, vi overvejede at vi, med restriktioner og afstand, igen kunne samles og høre Hans Hansen fortælle om og oplæse fra den islandske bog Ør. Men netop i starten af november blev der igen indført skrappe restriktioner, og det afgjorde beslutningen om at aflyse.

Vi har i årets løb afholdt 2 bestyrelsesmøder, med de beskrevne aflysninger af arrangementerne var der ikke så meget at holde møde om, og så måtte vi jo også tage hensyn til smitterisikoen selv i vores lille bestyrelseskreds.

31. december 2020 har Halsnæs lokalafdelingen 69 medlemmer samt et institutionsmedlem, Halsnæs Bibliotekerne.

