

Oplæst beretning for 2016. Generalforsamling i Krudthuset 5. marts 2017.

Jeg vil indlede beretningen med at vi lige holder ét min. stilhed, hvor vi mindes de af vore medlemmer, der er gået bort i årets løb.

I kan også **følge beretningen i den lille folder**, der ligger omdelt på bordene

I 2016 har vi holdt 5 bestyrelsesmøder, her deltager ligeledes suppleanterne, så de er også medbestemmende om de beslutninger, der træffes.

Derudover mødes bestyrelsen jo også i forbindelse med arrangementerne, og deler opgaverne og de praktiske løsninger af disse.

31. december 2016 har foreningen **90 medlemmer** og et institutionsmedlem. Efter nytår har vi dog fået indmeldt 2 nye medlemmer.

Også i 2016 har vi haft et godt samarbejde med Gangforeningen **Krudtuglerne** fra Frederiksværk. Det var igen med en på fælles bustur til Sverige. Til **Pärans Dag i Båstad**.

Og samarbejdet vil vi fortsætte også 2017. Her vil vi prøve med en bustur i det danske.

Nemlig **til Omø i Storebælt lørdag den 17. juni**.

Halsnæs Kulturelt Samråd. Vi har fortsat et godt samarbejde med dem, og er glade for, at vi gratis kan råde over Krudthuset i dag. Vi møder altid gerne op og deltager i deres repræsentantskabsmøder.

2016 har vi med stor taknemmelighed fået tilskud på **4.000 kr. til Evert Taube** arrangementet.

Samt et tilskud på **2.500 kr.** til de svenske spillemænd **Glad Tons** besøg i kommunen.

Det er dog et arrangement, der ligger **uden for Nordens regnskab**, men beløbet tilstilles til dem via Hans Sørensens ansøgning og afregning.

Beretning over arrangementer i 2016.

Vi kan da fortælle om et godt og mangfoldigt år.

Tirsdag 12./1. Årets første arrangement var vores traditionsrige sejltur på færgen AURORA sammen med vore gode venner fra Norden Båstad.

Vi var i alt **24 medlemmer**, og havde som sædvanlig en god og hyggelig eftermiddag med meget snak og en god lunch.

Men vi savnede alle vores gode spillemænd – Vagn P.- til at sætte fut selskabet.

Onsdag 24. februar - Besøg på Museum for Søfart i Helsingør.

Det flotte, nybyggede museum i bunden af den gamle tørdok på Helsingør Værft, er blevet en ren tilskuermagnet.

8 medlemmer under føring af en dygtig guide fik først 1 times rundvisning i udstillingerne.

Derefter fik vi en let frokost i museumscafeen i bunden af dokken, inden vi vendte tilbage til samlingerne og bl.a. så særudstillingen STORM. - **billede**

Søndag 6. marts Generalforsamling i GUBBEN, Hundested.

I alt **28 medlemmer** mødte op. **John Larsen** valgt som **dirigent**.

Startede også med at holde ét minuts stilhed, for de medlemmer, der er gået bort i årets løb.

Genvalg af 3 bestyrelsesmedlemmer, **Hans, Vibeke og Henrik**.

Inga Hoe ønskede ikke genvalg som suppleant, men fra forsamlingen stillede **Erik Andersen** op og blev valgt som suppleant.

Revisor- Annie Thygesen ønskede ikke genvalg efter mange års tro tjeneste, men **Inga Hoe** tilbød at stille op her og blev valgt, desuden **genvalg til Tove Dinesen**.

Efter generalforsamlingen holdt vores bestyrelsesmedlem **Per Jørgensen** et flot og levende billedforedrag om **Jagt i Norden**, som også affødte mange interesserede spørgsmål fra forsamlingen.

Og efterfølgende blev serveret dejlige smagsprøver af div. vildt nedlagt af foredragsholderen og **tilrettet og serveret af Susanne Alling**.

Hertil bød Foreningen på diverse drikkevarer.

Lørdag 9. april i GUBBEN - Musikalsk foredrag om Evert Taube. - Billede.

44 tilhørere lyttede på Eva Kock Nielsen og Eric Andresen, der spillede, sang og fortalte om den svenske troubadours spændende liv som sømand, cowboy i Argentina, familiefar og boheme i Stockholm.

Lørdag 4. juni - Bustur til Pärans dag.

I samarbejde med Krudtuglerne blev der arrangeret en tur til Båstad. Her fejrer man hvert år, den første weekend i juni fremkomsten af de nye kartofler (pärrar), dyrket på Hallandsåsen oven over Båstad. Det sker med en fin markedsdag på torvet, med salg af grønsager, marmelade og honning, samt mulighed for at købe en Lunch tilberedt med kartofler –naturligvis- og blandet med forskellige slags grønsager fisk og kød. **Vise 3 billeder fra Torvet**

Og Krudtuglerne nåede en god vandretur rundt i byen, inden de nød deres lunch.

På vejen hjem i bussen mødte vi medlemmer fra Norden Båstad, der trakteredede med eftermiddagskaffe på byens bedste udsigtspunkt på Italienska Vägen. **Vise 2 billeder**
Sammen fyldte vi en bus fra ADRIAN med 57 deltagere, og fik en rigtig god tur.

Torsdag den 16. juni kl. 19-21 i GUBBEN - besøg af Glad Ton.

Det svenske orkester havde i ugens løb optrådt på diverse institutioner i kommunen, og spillede hos os for 21 medlemmer med deres sædvanlige gode melodi-repertoire. -1 **Billede** -

Mandag den 29. august havde vi et meget succesfuldt Kredsarrangement, hvor vi besøgte den ny restaurerede Audienssal på Frederiksborg Slot. Der kom 57 deltagere fra Lokalafdelingerne i Nordsjælland, Heraf var vi 5 fra Halsnæs, til en interessant guidet rundvisning. Og vi måtte have 2 guider til de mange deltagere.

Torsdag den 29. september – Frederiksborg Slot og Esrum Klosterruin.

Sammen med Norden Båstad var der arrangeret en slotstur, hvor svenskerne 42 pers. kom i fælles bus, og vi fra Halsnæs 12 personer, delte egne biler.

Guidningen var med stor succes lagt i hænderne på 2 svenske medlemmer, som havde sat sig rigtig godt ind i emnet. På Esrum Kloster var den ene udklædt livagtigt som nonne.

Frokosten var for egen regning på Restaurant Leonora ved Frederiksborg Slot,

Og eftermiddagskaffe i kælderen på Esrum kloster blev givet af Halsnæs Norden.

Lørdag den 1. oktober kl. 14 i GUBBEN – ”Sygeplejerske i Grønland”.

Lysbilledforedrag ved **sygeplejerske Jette Weismann. - Billede fra Tasiilaq.**

35 tilfredse tilhørere kom og hørte et oplysende og flot illustreret foredrag om et meget interessant arbejdsliv i Grønland. De første år på Vestkysten, men de sidste 10 år på Østkysten, i den lille by Tasiilaq. Vi fik en levende beretning om, hvordan det på godt og ondt er at arbejde og leve i en så afsondret del af verden, med en befolkning på 3.000 mennesker i en meget fremmedartet kultur og omgivet af vild natur. **Vise billede tilhørerne + takkegave.**

Mandag den 14. november - Skumringstime på Frederiksværk Bibliotek.

Sammen med Bibliotekerne holdt vi i 2016 arrangementet i Kulturkælderen på Biblioteket Frederiksværk.

Det var 20. gang, vi afholdt denne fælles oplæsning i alle nordiske og baltiske lande. Temaet var Fremtiden i Norden, og stykket, der skulle læses, var fra bogen ”Vandets vogter ”af den finske forfatter Emmi Itäranta.

Vi havde igen den store glæde, at få forfatteren **Hans Hansen** til at fortolke og oplæse teksten på sædvanlig god vis. Og musikledsagelsen til vore nordiske sange før og efter oplæsningen blev igen leveret af **Frank Radich Nielsen.**

28 deltagere nød arrangementet med et glas vin til stemmebåndet.

Tirsdag 13. december - Luciakoncert i den Svenske Kirke, København.

6 deltagere herfra deltog i arrangementet i den helt fyldte kirke, hvor de Lucia-pyntede damer og herrer fra Malmø Akademiske Kor under ledelse af Daniel Hansson i en god times tid gav os en stemningsfuld oplevelse, med de kendte julesange.