

Foreningen Norden Halsnæs.

Beretning for år 2017.

I 2017 afholdt vi **5 bestyrelsesmøder**, og her deltager også suppleanterne, så de er medbestemmende om beslutningerne, der træffes.

Og herudover mødes bestyrelsen jo også i forbindelse med arrangementerne, hvor vi deler opgaverne og de praktiske løsninger af dem.

31. december 2016 har foreningen **90 medlemmer** og et institutionsmedlem. - Bibl.- 2017 har vi også haft glæde af et godt samarbejde med Gangforeningen **Krudtuglerne** fra Frederiksværk. Det var med en fælles bustur til øen Omø. Og vores samarbejde vil vi fortsætte også 2018, med en planlagt bustur til Hven lørdag den 9. juni.

Halsnæs Kulturelt Samråd. Har vi også et godt samarbejde med, og vi møder altid gerne op og deltager i deres repræsentantskabsmøder.

I 2017 har vi med tak modtaget 2.000 kr. i økonomisk støtte til underskuds-dækning af arrangementet med De fortabte Spillemand i februar.

Vores arrangementer i 2017.

Vi kan fortælle om et godt og mangfoldigt år, med samarbejde til flere sider.

Torsdag den 12./1.

Årets første arrangement var vores traditionsrige sejltur på færgen AURORA sammen med vore gode venner fra Norden Båstad.

Vi var kun 18 medlemmer, så for første gang kunne vi alle sidde ved ét bord. Men det føltes som en mere intim sammenkomst, som gav god lejlighed til at snakke med alle, og vi fik en hyggelig eftermiddag og en god lunch.

Lørdag den 18. februar i GUBBEN – De fortabte Spillemand.

40 tilhørere mødte op i Gubben, og lyttede til de 5 spillemænd, som gav en hyggelig blanding af danske og nordiske melodier vekslede med fællessang. Ligesom orkestrets leder Frede Knudsen fremførte en smagsprøve på et svensk musikinstrument - en Nyckelharpe.

Søndag den 5. marts Generalforsamling i Krudthuset, Frederiksværk.

I alt **23 medlemmer mødte op**. Og John havde vi også da glæde af som dirigent.

Startede med at holde ét minuts stilhed, for de der var gået bort i årets løb, der er jo desværre nogle, vi må sige farvel til hvert år.

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg, Erik Melbye og Erik Grib blev genvalgt, Lis Brøndorf ønskede ikke genvalg. Ved forespørgsel til forsamlingen stillede Dorrit Krogh sig til rådighed som suppleant – og blev valgt med applaus.

Revisorer- genvalg til Tove Dinesen og Inga Hoe

Efter generalforsamlingen havde vi regnet med at et bestyrelsesmedlem fra Fredensborg Norden fortælle om deres plan for en bustur Vättern rundt. Men da de forudså, at der ville blive for lille tilslutning, blev både turen og foredraget aflyst.

I stedet fik vi god tid til at give en orientering om vore egne kommende arrangementer – Naverhulen og Omø-turen.

Og Erik Grib afholdt så først det obligatoriske amerikanske lotteri,

Og derefter en quiz konkurrence om vores "nordiske viden", til stor morskab.

Tirsdag den 28. marts - Besøg i Naverhulen, Helsingør.

Et godt arrangement sammen med Båstad. Vi var **15 svenske og 13 danske** gæster, og fik en levende og morsom beskrivelse af naver bevægelsen med deres regler for skandi-NAVISKE håndværkeres rejser rundt i Europa.

Foredraget blev nydt til en gang luksussmørrebrød med gode drikkevarer, og det blev afsluttet med fællessang til harmonikaspil og "Å disse minder, etc"

Lørdag den 17. juni – Bustur til Omø.

I det traditionelt gode samarbejde med Krudtuglerne blev arrangeret en bus / færgetur til Omø i Storebælt. De **43 deltagere** fik en spændende tur til en ø, som ikke ligger lige på alfarvej. Der var bestilt smørrebrød på øens **Café Loen**. Men på vejen i bussen fik deltagerne den gode besked, at på grund af et indført ø-færgetilskud, der halverede færgeprisen, var der penge i overskud til, at arrangørerne kunne sponsorere 2 stk. smørrebrød + en drik pr. deltager.

Torsdag den 14. september – Willumsens Museum og Jægerspris Slot.

Vi havde arrangeret og tilbudt turen til Norden Båstad. En museumstur i egne biler, hvor svenskerne kom 12 og vi fra Halsnæs 10 personer.

Vi mødtes kl. 10 foran Willumsens Museum, og havde ca. 2 timer til at se de efterhånden omfattende samlinger i det udvidede museum.

Derefter en dejlig frokost for egen regning på Gerlev Kro, inden vi kl.13.30 til 15.30 så Grevinde Danner og Kong Frederik VII's mindestuer og lokaler.

Dagen sluttede med en god kop eftermiddagskaffe og kage - sponsoreret af Halsnæs Norden.

Onsdag den 11. oktober kl. 19 i Krudthuset – ”Galeasen Thorshavn”

Et af vore lokale medlemmer, **Søren Christensen**, har haft et meget spændende arbejdsliv med flere nordiske arbejdsområder. Bl.a. har han i en periode været Rigsombudsmand på Færøerne.

Og et interessant element i dette var rigsombuddets tjenesteskip ”Thorshavn”. Søren Christensen fortalte levende med et lysbilledforedrag om skibets sær-deles spændende historie, fra det som nybygning fra Frederikssund i 1940 startede med at blive overtaget af tyskerne som vagtskib under krigen. Til det derefter i mange år havde en meget spændende tjeneste på Færøerne, bl.a. også med deltagelse i Klaksvik affæren i 1955, den største krise i forholdet mellem Færøerne og Danmark. –

13 deltagere og masser af kringle og kage.

Mandag den 13. november - Skumringstime på Hundested Bibliotek.

I samarbejde med Bibliotekerne holdt vi arrangementet i Salen på Biblioteket.

Det var 21. gang, vi afholdt denne fælles oplæsning i alle nordiske og baltiske lande. Temaet var **Øer i Norden**, og stykket, der skulle læses, var fra bogen ”**Is**” af den ålandske forfatter Ulla-Leena Lundberg.

Vi havde igen fornøjelsen, at få forfatteren **Hans Hansen** til at fortolke og oplæse teksten på sædvanlig god vis. Og musikledsagelsen til vore nordiske sange før og efter oplæsningen blev igen leveret af **Frank Radich Nielsen**.

28 deltagere nød arrangementet med et glas vin til stemmebåndet.

Onsdag den 29. november: Krudthuset – Finland selvstændig stat i 100 år.

December 2017 kunne Finland fejre 100 års jubilæum som selvstændig stat. Det skete i forlængelse af den russiske revolution, men landet måtte først gennem en opslidende borgerkrig, og blev siden i 1939 udsat for et sovjetisk overfald, der blev indledningen til kampe frem til slutningen af 2. verdenskrig, og en helt særlig rolle under den kolde krig. – Vi var **16 deltagere**.

Foredragsholderen **Jørgen Storm**, som er formand for Foreningen Norden i Egedal har en baggrund som pensioneret oberstløjtnant, nu er han bl.a. lærer i folkeskolen – og historieelsker. Han berettede med et godt lysbilledforedrag om Finlands første 100 års selvstændighed, og om de blodige kampe mod den store nabo.